

Traditioner og arrangementer for året i Idrætsbørnehuset Bavnehøj

I Børnehuset Bavnehøj fejrer vi årets gang med forskellige tilbagevendende begivenheder. Flere af vores traditioner er tæt knyttet til årets højtider, mens andre er traditioner, vi har skabt i de to sammenlagte institutioner. Vores traditioner ser vi som en stor del af vores kultur, hvor barnet med glæde og forventning kan følge årets gang

Barnets fødselsdag: I kan sammen med jeres barn vælge enten at invitere barnets gruppe hjem til fødselsdagsfest eller barnet kan holde festen i Børnehuset Bavnehøj. Med hensyn til slik og kage kan I søge vejledning i pjecen "sund kost i børnehave" eller spørge personalet.

Fastelavn: Vi klipper masker og pynter fastelavnsris. Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Om eftermiddagen inviterer vi forældre og søskende på fastelavnsboller og kaffe/te/saft.

Afslutning for kommende skolebørn: Den sidste hverdag i februar holder vi en fest for de kommende skolebørn, hvor børn og personale får sagt ordentlig farvel og ønsket børnene held og lykke med deres skolestart.

Påske: Vi klipper påskepynt, maler på æg og leger påskelege.

Børnehavens fødselsdag: Den 1. april fejrer vi børnehavens fødselsdag med rundstykker og kaffe/te/saft til børn og voksne. Der er rundstykker fra kl. 6.30 og frem til middag.

Arbejdsdag: En dag om året hjælper forældre og personale hinanden med at vedligeholde børnehaven. Udover fælles arbejde består dagen også af hygge, god snak og spising sammen. Opgaverne der skal løses vil være meget forskellige, men det vigtigste er også, at I som forældre har tid til hyggesnak med andre forældre.

Motorikhallen i Aarhus: I foråret har vi en fællestur til motorikhallen. Vi kører i bus til motorikhallen og har en sjov og udfordrende bevægelsesformiddag, hvor alle går på opdagelse i det store "bevægelseslandskab"

Granholt med forældre: Alle børn i Børnehuset Bavnehøj kører kl. 9.00 i bus til Granholt spejderhytte, Vesterskovvej 77, 8370 Hadsten. Når I henter Jeres barn ved Granholt, vil I have mulighed for at se området sammen med Jeres barn og hygge ved bålet. Der vil også være kaffe/te/saft fra kl. 14.00 -16.00.

Sankt Hans: Vi fortæller børnene om, hvorfor vi fejrer Sankt Hans. Vi laver en flot heks, som vi brænder af på bålet. Sammen synger vi Midsommervisen. Bagefter spiser vi pølser med brød.

Lejr: Diamanterne tager på koloni 3 dage i sensommeren. Vi har i mange år haft en særlig aftale med Fjellerup Strandcamping som er meget attraktiv for os. Vi har 3 dage med sjove oplevelser sammen, og der bliver knyttet tætte relationer mellem børn og voksne, når vi er af sted i 3 intense dage.

Sommerfest: En fredag efter sommerferien holder vi sommerfest. Børnene underholder med cirkus. Forældre har en ret mad med, som stilles på et fælles ta` selv bord. I kan spise både ude og inde efter vejr og ønske. Der vil være diskotek for de danselystne

Bedsteforældredag: Den sidste fredag i september glæder vi os til at sige velkommen til børnenes bedsteforældre. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor børnene får mulighed for at vise Idrætsbørnehuset Bavnehøj frem.

Store legedag: Fredag i uge 41 mødes alle børn fra dagtilbuddene i Hadsten by, på græsarealerne ved Lilleåen, til fælles bevægelseslege.

Jul: Vi begynder i november med at lave julegaver i julegaveværksteder. I december klipper vi, bager julekager, laver juledekorationer og tager på ture. Julemanden kommer også på besøg med julegodtepose. Vi danser om juletræ. Alle børnene spiser sammen til et veldækket julefrokostbord. Vi går desuden til julegudstjeneste i Sct. Pouls Kirke. Diamanterne går Luciaoptog og samme dag inviterer vi om eftermiddagen forældrene til julehygge med æbleskiver.



